

Σε αντίθεση με τα δεξιά λουλούδια του Κιάμου και του Οικονομόπουλου που πίσω από τα πάρτυ και τις σημειώσεις εκφράζουν στο ακέραιο τη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα και την καταστολή κάθε φωνής και δράσης που πάει κόντρα στα συμφέροντά τους, Σε αντίθεση με τους ΑΦΚ που όσο κι αν γαβγίζουν για την πολιτική τους ανεξαρτησία δεν είναι παρά το «ακομμάτιστο» δεκανίκι του συστήματος. Σε αντίθεση με τους homo stalinicus, τα παιδιά με τα γαρύφαλλα του (καθ)οδηγητή, αλλά και με τους «επαγγελματίες του αγώνα-ρήξη-ανατροπή», εραστές της πολυπόθητης μαζικότητας των εακ και τους καινούριους τους φίλους της κυβερνώσας αριστεράς, εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την πολιτική παρέμβαση με όρους θεάματος, λαϊκισμού και φθηνού επαναστατισμού.

...και για όλους τους λόγους του κόσμου

Προτάσσουμε την αυτοοργάνωση της δράσης μας, το σπάσιμο των ρόλων και την αντιεραρχική οργάνωση. Επιλέγουμε να λειτουργούμε αδιαμεσολάβητα και αντιθεσμικά, και εχθρικά προς κόμματα, παρατάξεις, μμε, κράτος και αφεντικά. Αρνούμαστε τους ρόλους του καθοδηγητή και του μαθητευόμενου, του προέδρου και του μέλους, του έμπειρου και του άπειρου, του διανοούμενου και του χειρωνακτικού, όπως και κάθε είδους διαχωρισμό.

Στο «εν ψυχρώ» δεν χωράνε φασίστες, ρατσιστές, σεξιστές και κάθε λογής εξουσιαστές. Αναγνωρίζουμε τους εαυτούς μας στους «από τα κάτω» αυτής της κοινωνίας και η αλληλεγγύη μας με κάθε εκμεταλλεμένη και καταπιεσμένο είναι δεδομένη και αμέριστη.

**10, 100, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ Σ' ΕΝΑΝ
ΚΟΣΜΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΣΗΨΗΣ**

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΙ ΜΕ ΑΝΥΠΑΚΟΗ

κατειλημμένος χώρος

ΕΝ  ΨΥΧΡΩ

